

Democratielintje 2009 voor VvVM.

Het werk van VvVM is op de Internationale Dag van de Democratie 2009 beloond met een democratielintje. De Projectgroep Dag van de Democratie bestaande uit: het Forum voor Democratische Ontwikkeling (FDO), het Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) en de European Partnership for Democracy (EPD) heeft de voorzitter van VvVM uitgeroepen tot held van de democratie 2009 in de categorie 'nationaal'. De "helden van de democratie" zijn te verdelen in de categorieën Internationaal, Europa, Nederland en Lokaal Project.

Beoordelingsrapport:

De Projectgroep is van mening dat de voorzitter van de Stichting Vrouwen voor Vrede op de Molukken zich buitengewoon heeft ingezet voor vredesopbouw in Nederland en op de Molukken. De interreligieuze dialoog als fundament voor vredesopbouw is een methode die een belangrijke waarde uitdraagt, ook aan gevestigde democratieën, zoals Nederland. In de ogen van de Projectgroep zijn wederzijds vertrouwen, de interreligieuze dialoog en de niet aflatende aandacht voor een duurzame vredige samenleving belangrijke voorwaarden voor een goedwerkende democratie en democratische participatie. Een ander relevant gegeven is de brug die zij slaat tussen de democratie in het land waarin ze woont en opgroeide, de waarden die hier gelden en het land waar haar ouders vandaan komen en de culturele context aldaar. Haar dubbele culturele achtergrond en kennis zet zij in ten behoeve van de verbetering van de relaties tussen mensen met verschillende religies. Zij is daarmee een ambassadeur voor de Nederlandse democratie.

Speech Farida bij ontvangst van lintje

Korte speech van Farida van Bommel-Pattisahusiwa

Toen Tamara zei: u bent gekozen tot held van , was mijn eerste gedachte....
... nou dan zijn we snel klaar , want ik kan me niet herinneren dat ik ooit iemand uit een brandend huis gered heb... een persoonsverwisseling van de organisatie. ... Toen zei Tamara...van de democratie: ... u bent bezig met vredesopbouw .. En dat is een belangrijke basis voor een democratie.

Nou ja, dan wil ik natuurlijk wel komen om een lintje in ontvangst te nemen. Alleen al voor mijn kinderen en kleinkinderen, zij verdienen dit lintje eigenlijk voor hun geduld, want ik heb bijna nooit tijd voor ze.

En voor de mensen met wie ik samenwerk. In Vrouwen voor Vrede op de Molukken, een samenwerkingsverband van Molukse moslimvrouwen en Molukse christenvrouwen. De interreligieuze dialoog als basis voor onze samenwerking. En dat al 10 jaar lang sinds de onlusten begonnen tussen moslims en christenen op de Molukken. And still going strong..., want wij focussen ons nu op de empowerment van vrouwen op de Molukken. En in Multicultural Women Peacemakers Netherlands, Ook een

samenwerkingsverband, van vrouwen uit verschillende culturen, met verschillende temperamenten. Uit Ethiopie, Somalie, Filippijnen, Burundi. Een leerzame afspiegeling van de huidige Nederlandse multiculturele samenleving, kan ik wel zeggen.

Door intensief met elkaar op te trekken leren we de praktijk van vredesopbouw in het klein, hoe je met elkaar moet omgaan, hoe je van elkaar kan leren. Wat houdt verzoening precies in? Wat is tolerantie? Wat betekent het om met elkaar op te trekken? Door samen op werkbezoek te gaan naar post-conflictgebieden, voelen we solidariteit voorbij de grenzen van religie en cultuur. Ik had nooit gedacht dat wij als Molukse vrouwen kunnen leren van de kracht van vrouwen in Burundi. Dat luisteren naar de verhalen van vrouwen helend werkt, omdat je het zelf ondervindt als mensen naar jouw verhaal willen luisteren. Een belangrijke principe van een democratie: Elk mens wil gehoord worden.

Dat we in Mindanao, het zuiden van de Filippijnen door de tri-people benadering, beseften dat het accepteren van elkaar's religieuze en culturele identiteit een volksbeweging teweeg kan brengen tegen de regering in: Weer een principe van een democratie: het accepteren van iemands anders-zijn.

De principes van de democratie uitdragen doe je niet alleen. Het zijn de mensen om je heen, met wie je klankbordt en die het verder uitdragen. En bij wie je kunt zien of voelt of het goed is. Anders gezegd: Bij wie het effect heeft. Het zijn de mensen om je heen van wie je leert in een proces. Al gaande het proces leren we van elkaar.

De interreligieuze dialoog in Nederland binnende Molukse gemeenschap is belangrijk geweest als reactie op de onlusten op de Molukken tussen moslims en christenen.

Juist het werken vanuit een religieus kader is dan doorslaggevend. Tegenover het politiseren van de religie wordt dezelfde bron gebruikt als vredesinstrument. Verzoening en dialoog worden voorgeschreven vanuit de koran!

Elke gemeenschap, elk volk heeft binnen zijn tradities waardevolle elementen voor vredesopbouw in zich. Het gaat om het leggen van eigen verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Opdat zij zelf beseffen dat zij de belangrijkste actoren zijn en dat alleen zij degenen zijn die verandering kunnen bewerkstelligen. Dan pas kan er een vredesbeweging ontstaan. Het kan niet van boven opgelegd worden, het moet van de mensen zelf komen.

Vredesproces in beweging:

Mensen die vanwege hun eigen waarden worden geconsulteerd voelen dat ze meetellen. Het vredesproces is pas in beweging als de bevolking zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Met als gevolg dat ze vanzelf de

'vredes'ontwikkeling in de samenleving willen dragen. Het is de erkenning van hun 'zijn', hun bestaan. Dit heeft psychologisch een positief effect op hun handelen.

Vredesopbouw begin je bij jezelf. Want in elk mens zijn die waarden van democratie aanwezig. Het zit in onze genen. Of je nou moslim bent, christen of jood, agnost of atheïst. Je wordt ermee geboren. Elk mens wordt met de aanleg voor het goede geboren.

En die ander heb je nodig om die waarden tot leven te brengen. Vredesopbouw is een manier van leven.

Dank u